

De GESCHIEDENIS van de WERELD

TEKST VAN J. SCHOONJANS

GEILLUSTREERD DOOR F. FUNCKEN

GRIEKENLAND PLEEGDE ZELFMOORD

HET is altijd treurig de verbrokkeling en de ondergang te zien van een natie die machtig en rijk is geweest. Nu, na zoveel eeuwen, kent men de oorzaken van Griekenlands verval. Ze schijnen eenvoudig en het lijkt haast ongelooflijk dat de zo intelligente en vooruitstrevende Hellenen niets ondernamen om de teloorgang van hun rijk te verhinderen. De Griekse steden waren voortdurend met elkaar in strijd gewikkeld en dat was zoveel als zelfmoord. Jammer! Ware Griekenland groot en machtig gebleven, de geschiedenis van de wereld ware wellicht heel anders geweest...

1. — DE ZEE!...

DE ZEE!

ATHERE werd verslagen, zelfs op zee. De stad werd ingenomen en dertig tirannen in dienst van Sparta, deden er een schrikbewind heersen. Het is in die periode dat Socrates ter dood werd veroordeeld. Toen de satraap Cyrus in opstand kwam tegen zijn broer Artaxerxes II en Griekse soldaten vroeg, grepen tien duizend Grieken naar de wapens om hem te helpen. Zij versloegen Artaxerxes. Helaas! Cyrus werd gedood en de Grieken moesten zich terugtrekken. Zij hadden 744 mijlen in de vreselijkste voorwaarden af te leggen vooraleer ze eindelijk de zee bereikten. Vol vreugde riepen toen de Grieken: Thalassa! Thalassa! De zee! De zee!

2. — THEBE KOMT IN OPSTAND

SPARTA heerste steeds over Griekenland en verkocht de Griekse kolonies aan Perzië. Een stad echter bleef vrij en dat was Thebe. Niet voor lang echter want, dank zij een verraad, kon ook deze prachtige stad ingenomen en geknecht worden. Twee helden, Pelopidas en Epaminondas, organiseerden in 379 een complot. Met enkele trouwe vrienden verkleedden zij zich als danseressen, drongen het paleis van de Spartaanse heersers binnen tijdens een feest en maakten hen een kopje kleiner. Thebe was weer vrij en spoorde de andere steden tot de opstand aan.

3. — KNAPPE STRATEGEN

NATUURLIJK waren de Spartaanse bewindvoerders niet erg ingenomen met dat spelletje en zij besloten Thebe voorbeeldig te straffen. Ze onderschatten Pelopidas en Epaminondas echter terdege. Deze laatsten gingen tot het offensief over en aarzelden niet een versterkte stad te bouwen in Laconie. Zij waren zeer knappe strategen en in 371 slaagden zij er in de Spartanen, te Leuktra, een gevoelige nederlaag toe te dienen.

4. — DE DOOD VAN EEN HELD

SPARTA aanvaarde die nederlaag echter niet. Epaminondas drong in de Peloponnesus door, bevrijdde Messenië en versloeg Sparta nogmaals bij Mantinea. Pelopidas was reeds gesneuveld, thans kreeg Epaminondas een dodelijke lanssteek. De lans bleef in de wonde zitten en de geneesheer zei: « Indien we het wapen uit de wonde nemen, sterft hij. » — « Wie overwint? » vroeg Epaminondas. — « Wij! » — « Trek dan de lans weg. Ik laat jullie twee dochters, twee overwinningen: Leuktra en Mantinea... » fluisterde Epaminondas en stierf.

5. — GRIEKENLAND IS UITGEPUT

MET Epaminondas stierf Griekenland. Drie steden hadden al hun krachten uitgeput en al hun bloed vergoten om hun wraak te koelen. Het is de geschiedenis van de drie honden die zo verbeterden vochten dat er op 't laatst nog slechts drie staarten overbleven... Zoals gewoonlijk was er ook hier een grote buur die niet beter vroeg dan de rijpe vrucht te plukken, een buur die reeds lang op zo'n uur wachtte: Macedonië.

(Wordt voortgezet.)